

ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΗ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΟΓΟ

Ο Κύριος μας προτρέπει: *Και ο Ιησούς, απαντώντας, λέει σ' αυτούς: Έχετε πίστη Θεού.* (Μάρκος 11:22) Σαν παιδιά του Θεού, έχουμε τον λόγο της πίστης. Αυτός ο λόγος δόθηκε σε μας και αυτόν κηρύττουμε. Ο λόγος της πίστης φανερώνει την καρδιά, και δείχνει ότι δεν περιοριζόμαστε στο χώρο της διάνοιας. Η πίστη είναι της καρδιάς και αυτός ο λόγος που βγαίνει, είναι από μια καρδιά που έχει πίστη.

Αλλά, τι λέει; «Κοντά σου είναι ο λόγος, στο στόμα σου, και στην καρδιά σου»· δηλαδή, ο λόγος τής πίστης που κηρύττουμε· ότι, αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο, τον Ιησού, και μέσα στην καρδιά σου πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς· επειδή, με την καρδιά πιστεύει κάποιος προς δικαιοσύνη, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία· δεδομένου ότι, η γραφή λέει: «Καθένας που πιστεύει σ' αυτόν, δεν θα ντροπιαστεί». (Ρωμαίους 10:8-11)

Η πίστη δεν είναι πίστη, εάν δεν έχει λόγο. Έχοντας, όμως, το ίδιο πνεύμα τής πίστης, σύμφωνα με το γραμμένο: «Πίστεψα, γι' αυτό και μίλησα», κι εμείς πιστεύουμε, γι' αυτό και μιλάμε· (Β' Κορινθίους 4:13) Δεν μπορείς να λες πιστεύω εάν δεν μιλάς πίστη. Πρέπει στην συγκεκριμένη περίπτωση να έχεις τον συγκεκριμένο λόγο. «Πιστεύω», σαν σκέψη μόνο δεν μπορεί να θεωρηθεί πίστη. Πίστη είναι όταν βγάζεις λόγο πίστεως.

Πρέπει να ειπωθεί ο Λόγος του Θεού, πρέπει να βγει από το στόμα μας.

Ο Κύριος είπε «όποιος πει στο βουνό» (Μάρκος 11:23). Μπορεί να πιστεύεις, να έχεις μες στην καρδιά σου πεποίθηση, αλλά εάν αυτή δεν εκφραστεί, τότε δεν είναι πλήρης. Ολοκληρωμένη πίστη είναι αυτή η οποία έχει και λόγο.

ΕΙΣΑΙ ΟΤΙ ΛΕΣ & ΓΙΝΕΣΑΙ ΟΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ

Ο Ιησούς Χριστός είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού, ο Λόγος του Θεού είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεώς Του. Κατά τον ίδιο τρόπο αυτό το οποίο βγάζουμε, είναι αυτό το οποίο μας χαρακτηρίζει. Ο Πατέρας χαρακτηρίζεται και εκφράζεται μέσα από τα λόγια Του, η υπόστασή Του φανερώνεται μέσα από τον Λόγο Του. Αυτό το οποίο είμαστε, (είτε πιστοί είτε όχι), φανερώνεται από τα λόγια που λέμε. Ότι πει ο άνθρωπος (και λέει ότι έχει στην καρδιά του) αυτό και είναι. (Ψαρομίες 27:3)

αυτός, που είναι το απαύγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας τής υπόστασής του, και βαστάζει τα πάντα με τον λόγο τής δύναμής του, αφού διαμέσου τού εαυτού του έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, κάθησε στα δεξιά τής μεγαλοσύνης στα υψηλά· (Εβραίους 1:3)

Είμαστε αυτό το οποίο λέμε και γινόμαστε αυτό το οποίο βλέπουμε, ο χαρακτήρας μας φανερώνεται από τα λόγια μας, και γινόμαστε όμοιοι με την εικόνα που έχουμε μπροστά μας, γινόμαστε όμοιοι με τον Πατέρα, αν τον βλέπουμε.

Είναι φυσική αρχή και πνευματικός νόμος, αυτό το οποίο βλέπεις να σε επηρεάσει.

Με όσιον, όσιος θα είσαι, με άνδρα τέλειον, τέλειος θα είσαι· με καθαρόν, καθαρός θα είσαι· και με διεστραμμένον, διεστραμμένα θα φερθείς. Επειδή, εσύ θα σώσεις λαόν θλιμμένο· τα υπερήφανα μάτια, όμως, θα τα ταπεινώσεις. (Ψαλμοί 18:25-27)

Ο Ιακώβ έβαλε τα πρόβατα να βλέπουνε σε ποικίλα κλαριά κατά την αναπαραγωγή και αυτό το οποίο έβλεπαν τα οδήγησε στη γέννηση ποικίλων πρόβατων και κατσικιών. Η όρασή τους, επηρέασε τη γέννηση και τον πολλαπλασιασμό τους.

Και ο Ιακώβ πήρε για τον εαυτό του χλωρές ράβδους από λεύκη, και καρυδιά, και πλάτανο, και τις ξελέπισε με άσπρα λεπίσματα, ώστε φαινόταν το άσπρο, που ήταν επάνω στις ράβδους· και έβαλε τις ράβδους, τις οποίες ξελέπισε, στα αυλάκια τού νερού, στις ποτίστρες, όπου τα κοπάδια έρχονταν να πίνουν για να συλλαμβάνουν τα κοπάδια, ενώ έρχονταν να πίνουν. Και τα κοπάδια συλλάμβαναν καθώς έβλεπαν τις ράβδους και γεννούσαν πρόβατα παραδάλι, με στίγματα, και κηλιδωτά. (Γένεση 30:37-39)

Ο ΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Ο Θεός χρησιμοποίησε τον λόγο του για να δημιουργήσει. Με το Πνεύμα Του το Άγιο έπνευσε και ο Λόγος δημιούργησε. Το Πνεύμα Του Θεού, είναι η πνοή του Θεού και το μέσον για να ακούσουμε την φωνή Του. Ο Θεός μιλάει, και δια Αγίου Πνεύματος έρχεται η φωνή Του σε μας. Ο Θεός χρησιμοποίησε το Πνεύμα Του για να φέρει την φωνή Του σε μας. Και εμείς μπορούμε να αλλάξουμε δημιουργικά το περιβάλλον μας, όταν δια Πνεύματος Αγίου μιλήσουμε και φέρουμε στα αυτιά των ανθρώπων τον ζωοποιό λόγο που έχουμε μέσα μας, που δεν θα βγει αν δεν τον φωνάξουμε, εάν δεν κηρύξουμε. Έχουμε λόγο και πρέπει αυτός ο λόγος να βγει, γιατί ποτέ δεν θα νοιώθουμε ολοκληρωμένοι σαν χριστιανοί. Και είπα: Δεν θα αναφέρω γι' αυτό ούτε θα μιλήσω πλέον στο όνομά του. Όμως, ο λόγος του ήταν στην καρδιά μου σαν φωτιά που έκαιγε, περικλεισμένη μέσα στα κόκαλά μου, και απέκαμα να χαλινώνω τον εαυτό μου, και δεν μπορούσα πλέον. (Ιερεμίας 20:9)

ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

1) **ΣΩΣΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ** Πώς, λοιπόν, θα επικαλεστούν εκείνον στον οποίο δεν πίστεψαν; Και πώς θα πιστέψουν σ' εκείνον, για τον οποίο δεν άκουσαν; Και πώς θα ακούσουν, χωρίς να υπάρχει εκείνος που κηρύττει; (Ρωμείς 10:14)

2) **ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ – ΕΡΓΑΤΕΣ** Και τους είπε: Πηγαίnete σε όλο τον κόσμο, και κηρύξτε το ευαγγέλιο σε όλη την κτίση. (Μάρκος 16:15)

3) **ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ** Όμως, ο Σαύλος, που αποκλήθηκε και Παύλος, αφού έγινε πλήρης από το Πνεύμα το Άγιο, και ατενίζοντας σ' αυτόν, είπε: Ω, εσύ, που είσαι γεμάτος από κάθε δόλο και κάθε ραδιουργία, γιε τού διαβόλου, εχθρέ κάθε δικαιοσύνης, δεν θα παύσεις να διαστρέφεις τούς ίσιους δρόμους τού Κυρίου; Και τώρα, δεξ, το χέρι τού Κυρίου είναι εναντίον σου· και θα είσαι τυφλός, χωρίς να βλέπεις τον ήλιο, μέχρι ορισμένον καιρό. Κι αμέσως, έπεσε επάνω του αμαύρωση και σκοτάδι· και γυρίζοντας ολόγυρα ζητούσε χειραγωγούς. (Πράξεις 13:9-11)

4) **ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ** Έτσι λέει ο Κύριος, ο βασιλιάς τής Περσίας: Ο Κύριος, ο Θεός τού ουρανού, έδωσε σε μένα όλα τα βασίλεια της γης· κι αυτός με πρόσταξε να του οικοδομήσω έναν οίκο στην Ιερουσαλήμ, που είναι στην Ιουδαία· ποιος από σας είναι από όλο τον λαό του; Ο Θεός του ας είναι μαζί του, και ας ανέβει στην Ιερουσαλήμ, που είναι στην Ιουδαία, και ας οικοδομήσει τον οίκο τού Κυρίου τού Θεού τού Ισραήλ· αυτός είναι ο Θεός στην Ιερουσαλήμ (Έσδρας 1:2-3)

Ότι κι αν προσπαθεί να σε εμποδίσει από το να μιλάς τον Λόγο, μη αποκάμεις αλλά αντιστάσου αναγνωρίζοντας ότι είσαι ο συνδετικός κρίκος (πρεσβευτής) του Θεού με τον κόσμο. Ο οποίος κόσμος δεν αλλάζει με καλές επιθυμίες απλά, αλλά με το δυναμικό κήρυγμα ανθρώπων που τη γνώση τους την έκαναν εφαρμοσμένη εμπειρία.