

## ΛΟΓΟΣ

### Μέρος Ι<sup>ο</sup>

Ο άνθρωπος που έχει την δύναμη της ανάστασης του Χριστού ως καθημερινή εμπειρία στη ζωή του, έχει πλέον στο στόμα του λόγο. Ο ζωντανός μπορεί και μιλάει.

### ΑΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ

Αυτός που δεν ακούει, δεν μπορεί να μιλήσει, όπως μπορούμε εύκολα να δούμε και στο φυσικό χώρο εάν παρακολουθήσουμε κάποιον που γεννήθηκε κουφός. Βλέπουμε ότι είναι σχεδόν αδύνατο να μιλήσει, και η επικοινωνία του καθίσταται δύσκολη.

Για τον πνευματικό χώρο, ο Κύριος λέει, *Όπως σας είπα, τα δικά μου πρόβατα ακούν τη φωνή μου, και εγώ τα γνωρίζω· και με ακολουθούν. (Ιωάννης 10:27)*. Τώρα που ακούς την φωνή του Θεού, γιατί σου μίλησε και σε ανέστησε, τώρα πλέον γεμίζει η καρδιά σου, ο εσωτερικός σου άνθρωπος με τα λόγια του Θεού. Και τι κάνεις; Τώρα μιλάς τον Λόγο του Θεού, ακούς την φωνή και μιλάς τον Λόγο του Θεού.

Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει ας ακούει, (Λουκάς 8:8) λέει ο Κύριος και βέβαια εμείς έχουμε αυτιά και τα έχουμε για να ακούμε. Εάν θέλουμε βέβαια. Μπορούμε να τα κλείσουμε και να μην ακούμε, όμως εφόσον έχουμε την δυνατότητα, πρέπει να την εκμεταλλευτούμε και να την χρησιμοποιήσουμε σε όλο της το μέγεθος.

### ΣΕ ΑΝΑΣΤΗΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΣ

Ο Ησαΐας λέει : Ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε γλώσσα όπως των διδασκόμενων, για να ξέρω πώς να μιλήσω έναν λόγο προς τον κουρασμένο σε κατάλληλο καιρό· διεγείρει από πρωί σε πρωί, διεγείρει το αυτί μου για να ακούω, όπως οι διδασκόμενοι. Ο Κύριος ο Θεός άνοιξε σε μένα ένα αυτί, και εγώ δεν απείθησα ούτε στράφηκα προς τα πίσω. (Ησαΐας 50:4-5)

Ο Κύριος του έδωσε γλώσσα εκπαιδευμένη για να ξέρει πώς να λαλήσει λόγο. Ο Θεός του άνοιξε τα αυτιά. Αυτό είναι μία φοβερή αλήθεια, το ότι δηλαδή ο Κύριος έχει δώσει πλέον σε μας και αυτιά που ακούνε, και κατ' επέκταση στόμα που μιλάει. Δεν μπορεί ο νεκρός να μιλήσει γιατί δεν μπορεί να ακούσει, και δεν μπορεί να ακούσει βέβαια, γιατί είναι νεκρός. Η ζωή είναι αυτή που φανερώνει την δύναμη του να μιλάς.

*Και έστησε μαρτύριον εν τω Ιακώβ και νόμον έθεσεν εν τω Ισραήλ, τα οποία προσέταξεν εις τους πατέρας ημών, να κάμνωσιν αυτά γνωστά εις τα τέκνα αυτών· διά να γνωρίζη αυτά η γενεά η επερχομένη, οι υιοί οι μέλλοντες να γεννηθώσι· και αυτοί, όταν αναστηθώσι, να διηγώνται εις τα τέκνα αυτών· (Ψαλμοί 78:5-6)*

## ΑΠΟ ΣΕΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η ΚΤΙΣΗ ΝΑ ΠΕΙΣ ΛΟΓΟ

Από σένα περιμένει ο Θεός, να ακουστεί ο Λόγος Του σε αυτή τη γη, εσύ κι εγώ είμαστε αυτοί που θα φέρουμε τον Λόγο του θεού. Εμείς πρέπει να μετακινήσουμε τα όρη εμείς θα κινήσουμε τα χέρια του Θεού, εμείς είμαστε το σώμα του Χριστού και πρέπει να ειπωθεί αυτός ο Λόγος από εμάς, πρέπει να βγει αυτός ο λόγος γιατί σε μας δόθηκε αυτή η εξουσία.

Ο Θεός δίνει σε σένα την δυνατότητα και την ευθύνη να πεις λόγο. Επειδή, σας διαβεβαιώνω, ότι όποιος πει σ' αυτό το βουνό: Σήκω και πέσε μέσα στη θάλασσα, και δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστέψει ότι εκείνα που λέει γίνονται, θα γίνει σ' αυτόν ό,τι και αν πει. (**Μάρκος 11:23**) Κάτι περιμένει ο Θεός από μας για να μετακινηθούν τα βουνά!

## ΕΧΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΕΝΑΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΘΗΣΑΥΡΟ

Μας λέει στον Λουκά ο Κύριος ότι, από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα.

Ο αγαθός άνθρωπος βγάζει το αγαθό από τον αγαθό θησαυρό τής καρδιάς του· και ο κακός άνθρωπος βγάζει το κακό από τον κακό θησαυρό τής καρδιάς του· επειδή, από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα του. (**Λουκάς 6:45**)

Ο Θεός πλέον πλημμύρισε την καρδιά μας με την αλήθεια Του, και τώρα υπάρχει ένας λόγος ζωής που βγαίνει από το στόμα μας.

Αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος είναι πάντοτε λόγος καλός προς οικοδομή, για να δώσει χάρη σε αυτούς που ακούνε. Κανένας σάπιος λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας, αλλά όποιος είναι καλός για οικοδομή τής ανάγκης, για να δώσει χάρη σ' αυτούς που ακούν. (**Εφρεσίους 4:29**)

Όχι λόγος σαπρός, αλλά λόγος καλός. Αυτός βγαίνει από μέσα μας, γιατί η καρδιά μας γέμισε με την ανάσταση, γέμισε με την ζωή, η καρδιά μας γέμισε με το φως, υπάρχει μία πληρότητα μέσα μας η οποία βγάζει στο περιβάλλον μας λόγους καλούς. Βγάζει λόγο προς οικοδομή που θα ενισχύσει αυτούς που ακούνε, αυτός είναι ο λόγος της ζωής.

## ΔΥΟ ΘΥΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΦΥΛΑΓΟΝΤΑΙ

Έχουμε σκεφτεί με τι γεμίζουμε τον θησαυρό μας; Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τις δυο ποιο σημαντικές «πόρτες» μέσα από τις οποίες εισρέουν είτε τα αγαθά είτε τα κακά στη ζωή μας.

**1<sup>ου</sup> Τα μάτια μας.** Επειδή η όρασή μας καθορίζει την συμπεριφορά μας.

(**Γένεση 13:14-18**)

**2<sup>ου</sup> Τα αυτιά μας.** Επειδή η ακοή μας καθορίζει τον λόγο μας. (**Πράξεις 26:14-20**)

Αυτός που περπατάει με δικαιοσύνη, κι αυτός που μιλάει με ευθύτητα· αυτός που καταφρονεί το κέρδος των καταδυναστεύσεων, αυτός που σείει τα χέρια του από δωροληψίες, αυτός που βουλώνει τα αυτιά του για να μη ακούει για αίμα, κι αυτός που κλείνει τα μάτια του για να μη δει το κακό· αυτός θα κατοικήσει στα υψηλά· οι τόποι τής υπεράσπισής του θα είναι τα οχυρώματα των βράχων· ψωμί θα του δοθεί· το νερό του θα είναι βέβαιο. Τα μάτια σου θα δουν τον βασιλιά στην ωραιότητά του· θα δουν τη μακρινή γη. (**Ψαλμός 33:15-17**)