

# ΚΑΛΙΕΡΓΩΝΤΙΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΠΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΟΝΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟ

## Μέρος 2<sup>ο</sup>

Ο Ιησούς Χριστός είπε: ( *ΙΩΑΝΝΗ 15:1-5* ) 1- Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, και ο Πατήρ μου είναι ο γεωργός. 2- Παν κλήμα εν εμοί μη φέρον καρπόν, εκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπόν καθαρίζει αυτό, δια να φέρει πλειότερον καρπόν. 3- Τώρα σεις είσθε καθαροί, δια τον Λόγον τον οποίον ελάλησα προς εσάς. 4- Μείνατε εν εμοί και εγώ εν υμίν. Καθώς το κλήμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφ' εαυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλω ούτως ουδέ εσείς εάν δεν μείνετε εν εμοί. 5- Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλήματα ' ο μένων εν εμοί, και εγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύ ' διότι χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμειτε ουδέν.

Στο *Ιωάννη 15:16* ο Κύριος δηλώνει:

Σεις δεν εξελέξατε εμέ αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα, δια να υπάγετε σεις και να κάμειτε καρπόν και ο καρπός σας να μένει, ώστε ότι αν ζητήσετε παρά του Πατρός εν τω ονόματί μου, να σας δώσει αυτό.

Ο πνευματικός καρπός δεν είναι κάτι που μπορείτε να το κατασκευάσετε. Η πηγή του πνευματικού καρπού είναι η παρουσία του Θεού. Εσείς δεν χρειάζεται να δουλέψετε γι' αυτό, μόνο να το φέρετε. Αυτός είναι η άμπελος η αληθινή, γι' αυτό,

[μη ζητάτε κάτι, ζητήστε Εκείνον](#)

Στην επιστολή προς *Γαλάτες 5:22-23* περιγράφει τον πνευματικό καρπό που ο Θεός θέλει να καλλιεργήσει στην ζωή σου. Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι: αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια κατά των τοιούτων δεν υπάρχει νόμος. Σημειώστε ότι δεν είναι καρποί αλλά είναι καρπός, ένας καρπός του Πνεύματος, αποκαλυπτόμενος σε εννέα φανερώσεις ( εκδηλώσεις ):

1. Αγάπη: όταν ο πνευματικός καρπός αρχίζει να φανερώνεται στην ζωή σας, το πρώτο πράγμα που φαίνεται είναι η υπερφυσική αγάπη, αγάπη που τοποθετείται στην καρδιά σας από το Άγιο Πνεύμα ( *Ρωμαίους 5:5* ) . Η πληρότης της Θείας αγάπης είναι άμετρος.  
( *Εφρεσίους 3:17-19* ).
2. Χαρά: Η χαρά καταλήγει σε δύναμη και ισχύ ( *Νεεμίας 8:10* ). Ο Ψαλμωδός και ο Προφήτης Ησαΐας και οι δύο αναφέρονται σ' αυτό σαν « η χαρά της σωτηρίας » ( *Ψαλμός 51:12* ) ( *Ησαΐας 12:3* ). Αυτή η υπερφυσική χαρά δεν έχει να κάνει με τα συναισθήματά σας. Είναι εκδήλωση της Πνευματικής χαράς. Όταν το Άγιο Πνεύμα ενώνεται με το πνεύμα σας την ώρα της σωτηρίας, έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση της χαράς. Είναι μία Θεϊκή χαρά που προκύπτει από τον Λόγο του Θεού μέσα σας ( *Ιωάννης 15:11* ) ( *Ιερεμίας 15:16* )
3. Ειρήνη: Αυτή είναι μία υπερφυσική ειρήνη που δίδεται ελεύθερα από τον Θεό ( *Ιωάννης 14:27* ). Είναι ειρήνη που έρχεται μέσω δικαιοσύνης ( *Ρωμαίους 5:1* ) και υπερέχει τον φυσικό νου ( *Φιλιππησίους 4:7* ). Ειρήνη είναι το αποτέλεσμα της αγάπης για τον ζωντανό Λόγο του Θεού ( *Ψαλμός 119:165* ).
4. Μακροθυμία: Αυτός ο καρπός είναι αυτός που επίσης κατευθύνει την ανθρώπινη ύπαρξή μας. Είναι αγάπη σε δοκιμασία. Είναι επίσης μια ιδιότητα που σας καθιστά ικανούς να συγχωρείτε τους άλλους.  
( *Κολοσσαείς 1:11& 3:13* )

5. Χρηστότης: Ο απόστολος Παύλος επεξηγεί (διευκρινίζει) την χρηστότητα με το παράδειγμα της μητέρας που τρέφει τα παιδιά της (*Α Θεσσαλονικείς 2:7*). Ο *Ματθαίος 10:16* ομιλεί για τους ανθρώπους που είναι «άκακοι ως οι περιστέρους». Η χρηστότης είναι μακρόθυμη με ένα άγγιγμα θεραπείας. Η χρηστότης είναι μία ιδιότητα που σε κάνει μεγάλο στα μάτια του Θεού (*Β Σαμουήλ 22:36*).

6. Αγαθοσύνη: Η αγαθοσύνη είναι αγιότητα που τοποθετείται πρακτικός και είναι αποτέλεσμα της γνώσεως του Θεού (*Φωμαίους 15:14*). Πρέπει να κάνουμε το καλό σ' αυτούς που μας μισούν (*Λουκάς 6:27*), και να κάνουμε το καλό κάθε φορά που έχουμε ευκαιρία

(*Γαλάτες 6:10*). Στον *Ιάκωβο 4:17* λέει: εάν κάποιος ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει αμαρτάνει (είναι αμαρτία).

7. Πίστις: Η πίστη είναι ένα δώρο, αλλά είναι επίσης και μία φανέρωση του καρπού του Πνεύματος. Το δώρο της πίστης μεταδίδεται από τον Θεό μέσα από τον Λόγο Του για ιδικές ανάγκες. Αλλά ο καρπός της πίστης παράγεται από το Άγιο Πνεύμα για να μπορούμε να ζήσουμε την χριστιανική ζωή. Ο καρπός της πίστης μας κάνει ικανούς να ζήσουμε δια πίστεως. (*Φωμαίους 5: 2*). Χωρίς αυτό το είδος της πίστης είναι αδύνατο να ευχαριστήσουμε τον Θεό (*Εβραίους 11:6*). Το δώρο της πίστης έρχεται για μια ώρα και για κάποια αιτία. Δεν είναι μαζί σας κάθε μέρα. Είναι το δώρο της πίστης που σας κάνει ικανούς να κινήσετε βουνά (*Α' Κορινθίους 13:2*). Ο καρπός της πίστης είναι παρών κάθε ώρα της ημέρας. Το δώρο ης πίστης δεν σας δικαιώνει, σας εξουσιοδοτεί. Είναι ο καρπός του Πνεύματος που σας δικαιώνει. Ο Αβραάμ δικαιώθηκε γιατί είχε πίστη (*Φωμαίους 4:2-3*).

8. Πραότητα: Η πραότητα δεν είναι αδυναμία. Είναι ένα πνεύμα που είναι ελεύθερο από ανταρσία και υπερηφάνεια. Είναι δούλο, σας υποταγή στον Θεό και εξάρτηση από Αυτόν. Ο Ιησούς είπε: Μακάριοι οι πραείς διότι αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Ένα πράο και ήσυχο πνεύμα είναι πολύτιμο στον Θεό (*Α' Πέτρον 3:4*). Ο Θεός οδηγεί τους πράους (*Ψαλμοί 25:9*) και μακαρίζει αυτούς μέσω της σωτηρίας (*Ψαλμός 149:4*).

9. Εγκράτεια: Η εγκράτεια είναι ο έλεγχος επάνω σε όλη την προσωπικότητα του ανθρώπου, σώματος, ψυχής και πνεύματος. (*Α' Κορινθίους 9:25*)  
...ο εξουσιάζων το πνεύμα αυτού παρά τον εκπορθούντα πόλιν. (*Γιακομίες 16:32*)

Αυτές οι εννέα φανερώσεις του καρπού του Αγίου Πνεύματος σας καθιστούν ικανούς να εξαλείψετε την πνευματική ακαρπία, να γίνετε καρποφόροι, να διαφύγετε την διαφθορά του κόσμου και να γίνετε κοινωνοί της Θείας Φύσεως του Θεού (*Β' Πέτρον 1:4-8*) δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς αι μέγισται και τίμιαι επαγγελίαι, ίνα δια τούτων γίνητε κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγόντες την εν τω κόσμω υπάρχουσαν δια της επιθυμίας διαφθοράν. Και δια αυτό δε τούτο καταβαλλόντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστην σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώσιν, εις δε την γνώσιν την εγκράτειαν, εις δε την εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε την υπομονήν την ευσέβειαν, εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφείαν, εις δε την φιλαδελφείαν την αγάπην.

..και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. (*Ιάκωβ. 3:18*)