

# ΚΑΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΠΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟ

## Μέρος Ι<sup>ο</sup>

**Ο Ιησούς Χριστός είπε:** (*ΙΩΑΝΝΗ 15:1-5*) 1- Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, και ο Πατήρ μου είναι ο γεωργός. 2- Παν κλήμα εν εμοί μη φέρον καρπόν, εκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπόν καθαρίζει αυτό, δια να φέρει πλειότερον καρπόν. 3- Τώρα σεις είσθε καθαροί, δια τον Λόγον τον οποίον ελάλησα προς εσάς. 4- Μείνατε εν εμοί και εγώ εν υμίν. Καθώς το κλήμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφ' εαυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλω ούτως ουδέ εσείς εάν δεν μείνετε εν εμοί. 5- Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλήματα ' ο μένων εν εμοί, και εγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύ ' διότι χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμειτε ουδέν.

**Ο Κύριος δηλώνει « Είμαι ».** Δεν λέει έχω μία αληθινή άμπελο. Αυτός είπε: Είμαι η άμπελος η αληθινή.

Αυτό σημαίνει ότι η αληθινή άμπελος είναι ένα πρόσωπο. Και όχι οποιοδήποτε πρόσωπο, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

Ο Θεός Πατέρας είναι ο κηπουρός, ο γεωργός, , ο μόνος, ο ένας, ο οποίος είναι βέβαιος ότι η άμπελος θα φέρει καρπό.

Το εδάφιο 2 αποκαλύπτει ότι κάθε κλήμα που είναι σ'Αυτόν και έχει προοπτικές να φέρει καρπό ( δηλαδή κάθε αληθινός πιστός) είναι συνεχώς καθαριζόμενος. Σημειώστε ότι η λέξη καθαρίζει είναι σε χρόνο ενεστώτα. Υπάρχει ένας συνεχής καθαρισμός, ένα ραφινάρισμα, που συμβαίνει για να μας κάνει να φέρουμε περισσότερο καρπό.

Εξ αιτίας του Λόγου που είπε ο Κύριός μας στο εδάφιο 3 εσείς κι εγώ είναι δυνατόν να μείνουμε σ'Αυτόν, έτσι που Αυτός να μπορεί να κάνει αυτήν την εργασία σε μας. Ο Ιησούς είπε: Μείνατε σε εμένα και εγώ σε σας.

Στο εδάφιο 5 επαναλαμβάνει αυτή τη σκέψη: Ο μένων εν εμοί και εγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, διότι χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμειτε ουδέν.

Στο *Ιωάννη 15:16* ο Κύριος δηλώνει:

Σεις δεν εξελέξατε εμέ αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα, δια να υπάγετε σεις και να κάμειτε καρπόν και ο καρπός σας να μένει, ώστε ότι αν ζητήσετε παρά του Πατρός εν τω ονόματί μου, να σας δώσει αυτό.

Ο πνευματικός καρπός δεν είναι κάτι που μπορείτε να το κατασκευάσετε. Η πηγή του πνευματικού καρπού είναι η παρουσία του Θεού. Εσείς δεν χρειάζεται να δουλέψετε γι'αυτό, μόνο να το φέρετε. Αυτός είναι η άμπελος η αληθινή, γι'αυτό μη ζητάτε κάτι, ζητήστε Εκείνον.

Ας δούμε τρία απλά βήματα που θα σας καταστήσουν ικανούς να μένετε στην παρουσία του Θεού συνεχώς έτσι ώστε να μπορέσετε να φέρετε πνευματικό καρπό:

## 1. ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

Ο Ιησούς δεν μίλησε για το θα « μείνετε » σαν συναίσθημα. Αυτός μίλησε για το θα « μείνετε » εννοώντας « μέσα » στην Θεϊκή παρουσία.

Αρχίστε να ζητάτε τον Κύριο μέσω του Λόγου Του και της προσευχής. Μην αρχίσετε με μία λίστα προσευχής, περιμένετε μπροστά Του καλωσορίστε την παρουσία Του εκεί στο δωμάτιο που κάθεστε παίρνοντας θάρρος από τον Λόγο ο οποίος μας λέει να πλησιάζουμε με παρρησία στον θρόνο της χάριτος και στα Άγια δια του Αίματος του Ιησού για να λάβουμε έλεος και να βρούμε χάρη προς βοήθεια σε καιρό ανάγκης. ( ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:16 & 10:19)

Πείτε στον Κύριο « θέλω να σε γνωρίσω ». Μην νοιάζεστε για προγράμματα και ιδιαίτερα αιτήματα. Καθίστε και περιμένετε να γευτείτε την παρουσία Του. Δώστε περισσότερο χρόνο σ'Αυτόν και θα τον γνωρίστε καλύτερα.

Ο Ιησούς Χριστός είναι Αυτός που παράγει τον καρπό και μεις είμαστε εκείνοι που τον φέρουμε. Έτσι ο καρπός του Πνεύματος είναι στ'αλήθεια καρπός του Ιησού Χριστού. Ο καρπός του Πνεύματος είναι καρπός του Κυρίου. Εάν θέλετε να φέρετε καρπό πρέπει να γνωρίσετε την εκλεκτή και θαυμαστή παρουσία του Κυρίου, διότι Αυτός είναι η πηγή του καρπού.

## 2. ΦΥΤΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΛΑΘΟΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ.

*Ο Ψαλμός 1:2-3 μας δηλώνει: Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος δεν περιεπάτησε εν βουλή ασεβών, και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθει, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησε, αλλά εν τω νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν τω νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Και θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρύακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν τω καιρώ αυτού, και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται, και πάντα όσα αν πράττει, θέλουσι ευοδωθεί.*

Είναι αδύνατο να μένετε στην παρουσία του Κυρίου και να ζείτε μία κενή και χωρίς αγιασμό ζωή. Εάν διασκεδάσετε με την συντροφιά του διαβόλου ή βλέπετε κακοήθειες στην τηλεόραση, στο θέατρο ή στον τύπο, ποτέ δεν θα είστε ικανοί να φυτευτείτε κατάλληλα και να φέρετε πνευματικό καρπό. Μόνο όταν ευφραίνεσθε να μελετάτε τον Λόγο του Κυρίου θα είστε σαν ένα δέντρο καρποφόρο φυτεμένο κοντά στα νερά των ποταμών.

Ο Θεός εκτελεί κρίση ενάντια στα έργα του διαβόλου ( *Εκκλησιαστής 8:11-13* ).

Να γιατί είναι πολύ σπουδαίο να φυλάγεστε από λάθος επιρροές στην ζωή σας. Η Βίβλος επίσης δηλώνει ότι ένας αμαρτωλός μπορεί να καταστρέψει πολύ καλό ( *Εκκλησιαστής 9:18* ) και ότι η αρετή σας μπορεί να εξαλειφτεί από μία αμαρτωλή επαφή ( *Ιεζεκιήλ 3: 20* ).

### 3. ΦΥΤΕΥΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΣΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙΤΕ

Ο *Ψαλμός 92:13-14* δηλώνει: *Πεφυτευμένοι εν τω οίκω του Κυρίου, θέλουσι ανθεί εν ταις αυλές του Θεού ημών, θέλουσι καρποφορεί και εν αυτώ το βαθύ γήρατι, θέλουσι είσθε ακμάζοντες και ανθηροί.*

Και στο *Β' Τιμοθέου 2:15* επίσης δηλώνει: *σπούδασον να παραστήσεις σεαυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον Λόγον της αληθείας. Δεν μπορείτε να φέρετε καρπό καταλλήλως, εάν είστε φυτευμένοι σε κάτι νεκρό. Και η εκκλησία που δεν διδάσκει, διδάσκοντας ορθά τον Λόγο, με εργάτες ανεπαίσχυντους, είναι νεκρή. Όπως και εσείς εάν δεν διδάσκεστε, διδασκόμενοι ορθά τον Λόγο, οδεύετε προς τον θάνατο. Πρέπει να είστε μαθητές γιατί στην Αντιόχεια αυτοί που ονομάστηκαν χριστιανοί, ήταν μαθητές ( *Πράξεις 11:26* ). Δηλαδή οι μαθητές δείχναν τον Χριστό τόσο δυναμικά, μέσα από την μαθητεία τους στον Λόγο, που ο κόσμος τους έδωσε ένα τέτοιο όνομα για να τους χαρακτηρίσει. Χρειάζεσαι την διδασκαλία της Γραφής για να είσαι τέλειος, και έτοιμος για κάθε έργο αγαθό ( *Β' Τιμοθέου 3:16-17* ). Εάν δεν είσαι μαθητής δηλώνεις ότι είσαι πλήρης και δεν χρειάζεσαι τίποτε που θα σε καταρτίσει και θα σε αυξήσει εν Χριστώ, εμποδίζοντας έτσι την Άμπελο που είναι ο Χριστός να σε προμηθεύσει, τον Άμπελουργό που είναι ο Πατέρας να σε καθαρίσει και να σε καταστήσει καρποφόρο. Πρέπει να είσαστε φυτευμένοι κατάλληλα για να φέρετε διπλό καρπό: στον Ιησού, ο οποίος είναι η πηγή, η Άμπελος, και στην εκκλησία.*

Ο Κύριος σας θέλει να φέρνετε συνεχώς καρπό, όχι καρπό που φέρατε πριν δέκα χρόνια, αλλά φρέσκο καρπό. Η παραβολή της συκιάς στον *Λουκά 13:6-9* αποκαλύπτει ότι ο Θεός είναι πολύ υπομονετικός σ' αυτή την εξέλιξη. Ο Θεός θα εργαστεί μαζί σου στην καλλιέργεια του πνευματικού καρπού, αλλά περιμένει και από σένα να εργαστείς μαζί Του. Αυτός θα σε λιπαίνει πνευματικώς. Αυτός θα σε ενεργοποιεί και θα σε πληρώνει με το Πνεύμα Του. Θα σε αφήνει να γεύεσαι την παρουσία Του, να γίνεσαι πιο πεινασμένος γι' Αυτόν, αλλά εάν εξακολουθείς να Τον αγνοείς τελικώς θα αποκοπείς. *Άνθρωπος όστις ελεγχόμενος σκληρύνει τον τράχηλο εξαίφνης θέλει αφανισθεί και χωρίς ίασεως.* ( *Παροιμίες 29:1* )