

# ΕΞΟΥΣΙΑ

## Μέρος 3<sup>ο</sup>

### ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

Ο απόστολος Παύλος μας λέει, ότι δεν έχουμε λάβει πνεύμα δουλείας, δεν είμαστε πλέον δούλοι. Το Πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός είναι ένα Πνεύμα που ελευθερώνει από την δουλεία της σάρκας, τα φρονήματα της και τις επιθυμίες της.

Είμαστε λοιπόν ελεύθεροι να ζήσουμε όπως ο Θεός θέλει από εμάς.

Δεδομένου ότι, δεν λάβατε πνεύμα δουλείας, ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας, με το οποίο κράζουμε: Αββά, Πατέρα. (*Ρωμ. 8:15*)

Ο Θεός καλεί φυσικούς ανθρώπους να ζήσουν μια υπερφυσική ζωή και αυτό είναι εφικτό μόνο με την δύναμη του Πνεύματος του Θεού στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε το Χρίσμα, είναι αδύνατο να ζήσουμε στην εξουσία χωρίς το Χρίσμα. Το κλειδί είναι η καθημερινή αναζήτηση του Θεού. *τώρα, λοιπόν, αν βρήκα χάρη μπροστά σου, δείξε μου, παρακαλώ, τον δρόμο σου, για να γνωρίσω εσένα, για να βρω χάρη μπροστά σου· και δεξ ότι τούτο το έθνος είναι ο λαός σου. Και είπε: Η παρουσία μου θα έρθει μαζί σου, και θα σου δώσω ανάπαυση.* (*Έξοδος 33 13-14*)

Είμαστε υιοί του Θεού γιατί διοικούμαστε από το Πνεύμα Του. Εάν διοικούμαστε από την σάρκα και τις επιθυμίες της, εάν είμαστε δέσμιοι των επιθυμιών και των διαλογισμών, είμαστε δούλοι και ο δούλος δεν είναι υιός. *Επειδή, όσοι διοικούνται από το Πνεύμα τού Θεού, αυτοί είναι γιοι τού Θεού.* (*Ρωμ. 8:14*)

Ή είμαστε υιοί και ελεύθεροι, ή είμαστε δούλοι και ξένοι. Και δεν θα είμαστε υιοί με την έννοια ότι δεν θα γευόμαστε τα του Υιού, αυτά που λαμβάνει ο υιός. Όχι ότι ο Θεός μας απορρίπτει ή δεν μας αγαπάει, αλλά εμείς δεν θα μπορούμε να ζήσουμε έτσι όπως ο Θεός μας θέλει και μπορεί να χάσουμε αυτό το οποίο έχει για μας διαθέσιμο.

*Κι εμείς, αδελφοί, όπως και ο Ισαάκ, είμαστε παιδιά τής υπόσχεσης. Αλλά, όπως τότε αυτός που γεννήθηκε κατά σάρκα καταδίωκε αυτόν που γεννήθηκε κατά πνεύμα, έτσι και τώρα. Αλλά, τι λέει η γραφή; «Βγάλε έξω τη δούλη και τον γιο της· επειδή, ο γιος τής δούλης δεν θα κληρονομήσει μαζί με τον γιο τής ελεύθερης». Λοιπόν, αδελφοί, δεν είμαστε παιδιά τής δούλης, αλλά τής ελεύθερης.* (*Γαλάτες 4: 28-31*)

### ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΗ ΑΜΥΝΑ ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

Ο διάβολος δεν μπορεί να αγγίξει τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν με το πνεύμα. Αυτοί μπορούν να διακρίνουν και να κατανοούν τους διαλογισμούς του και τις μεθοδείες του, εξετάζουν τα πράγματα πνευματικά και για όλα έχουν μία αποκάλυψη. Ο Θεός δεν τους αφήνει στην άγνοια αλλά τους γνωστοποιεί ότι πρέπει να γνωρίζουν, γιατί έχουν επαφή με τον πνευματικό χώρο του Θεού. Αυτό που μπορεί να κάνει ο διάβολος είναι να χτυπήσει τους ανθρώπους που ζουν με την σάρκα, σύμφωνα με τον λόγο που ο Θεός είπε στο φίδι, ότι θα τρως χώμα όλες τις μέρες της ζωής σου, το χώμα συμβολίζει την σάρκα. Ο σαρκικός άνθρωπος πραγματικά καταναλώνεται από τον διάβολο και τις δυνάμεις του, ενώ ο πνευματικός άνθρωπος δεν αγγίζεται. Αυτόν που ζει με το πνεύμα δεν μπορεί να τον αγγίξει ο διάβολος, γιατί είναι σε ένα χώρο στον οποίο δεν μπορεί να πλησιάσει, αυτός ο χώρος στον οποίο θα τρώει και θα διαβιώνει ο διάβολος, είναι το χώμα η σάρκα.

*Και ο Κύριος ο Θεός είπε στο φίδι: Επειδή έκανες τούτο, επικατάρατο να είσαι ανάμεσα σε όλα τα κτήνη, και όλα τα ζώα τού χωραφιού· επάνω στην κοιλιά σου θα περπατάς, και θα τρως χώμα, όλες τις ημέρες τής ζωής σου·* (*Γένεση 3:14*)

## ΠΕΝΤΕ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΑΜΕ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΑ

**1<sup>ο</sup> Προσευχή σε γλώσσες.** Επειδή το Πνεύμα το Άγιο όταν δεν ξέρουμε τι να προσευχηθούμε, προσεύχεται υπέρ υμών δια στεναγμών αλάλητων (*Φωμαίους 8:26*) λαλώντας μυστήρια προς τον Θεό, ας τον αφήσουμε να μιλήσει γιατί ξέρει τις αδυναμίες μας. Διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν· διότι ουδείς ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια· ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν. Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί, ο δε προφητεύων την εκκλησίαν οικοδομεί. (*Α' Κορινθ. 14:2-4*)

**2<sup>ο</sup> Νηστεία και προσευχή.** Η νηστεία σύμφωνα με τον Ιησού Χριστό είναι βασικό συστατικό στην συνταγή της επιτυχίας όταν βρίσκεσαι σε πνευματικές μάχες. Και τους είπε: Αυτό το γένος δεν μπορεί να βγει με κανέναν άλλο τρόπο, παρά μονάχα με προσευχή και νηστεία. (*Μάρκος 9:29*) & (*Ματθαίος 17:21*)

**3<sup>ο</sup> Η γλώσσα μας.** Ο έλεγχος πάνω στη γλώσσα μας είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί η γλώσσα μας είναι μολύνουσα όλο το σώμα. Πραγματικά στη γλώσσα υπάρχει ζωή και θάνατος, ευλογία και κατάρα μπορεί να χτίσει και μπορεί να γκρεμίσει (*Ήραριμ. 18:21*). Αν μπορούμε να ζήσουμε ελεγχόμενοι από το Πνεύμα του Θεού στο τι λέμε και στο τι βγαίνει από το στόμα μας τότε είμαστε τέλειοι. Αν κάποιος δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι τέλειος άνδρας, είναι δυνατός να χαλιναγωγήσει και ολόκληρο το σώμα. (*Ιάκωβος 3:2*)

**4<sup>ο</sup> Ο διωγμός και η θλίψη.** Μέσα από αυτήν βγαίνει χρυσάφι και το χρυσάφι μέσα στην Αγία Γραφή συμβολίζει πάντα κάτι Θεϊκό.

Για το οποίο νιώθετε αγαλλίαση, αν και τώρα, (εφόσον χρειαστεί), λυπηθείτε λίγο μέσα σε διάφορους πειρασμούς, ώστε η δοκιμή της πίστης σας, η οποία είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται, δοκιμάζεται όμως διαμέσου της φωτιάς, βρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα, όταν ο Ιησούς Χριστός φανερωθεί (*Α' Πέτρον 1:6-7*) δεξ & (*Α' Πέτρον 4:14*)

**5<sup>ο</sup> Η προσευχή των άλλων.** Ο Παύλος ζητά τις προσευχές των αδελφών, γιατί γνωρίζει την δύναμη που υπάρχει πίσω από την ενότητα και την προσευχή της συμφωνίας. ΤΕΛΟΣ, αδελφοί, προσεύχεστε για μας, για να τρέχει ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται, καθώς και σε σας, (*Β' Θεσσαλον. 3:1*) δεξ & (*Εβραίους 13:18*) & (*Α' Θεσσαλ. 5:25*)  
Ο μεν Πέτρος φυλασσόταν, λοιπόν, μέσα στη φυλακή· όμως, από την εκκλησία γινόταν γι' αυτόν ακατάπαυστη προσευχή προς τον Θεό. (*Πράξεις 12:5*)