

ΕΞΟΥΣΙΑ

Μέρος 2^ο

Ο ΝΟΜΟΣ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

Ο απόστολος Παύλος λέει ξεκάθαρα ότι η σάρκα επιθυμεί ενάντια του πνεύματος και το πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ο αγώνας μας πλέον δεν είναι να εκπληρώσουμε τον νόμο αλλά να περπατάμε με το πνεύμα. Λέω, λοιπόν: *Περπατάτε σύμφωνα με το Πνεύμα, και δεν θα εκπληρώνετε την επιθυμία της σάρκας. Επειδή, η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο Πνεύμα, και το Πνεύμα ενάντια στη σάρκα· αυτά, μάλιστα, αντιμάχονται το ένα προς το άλλο, ώστε εκείνα που θέλετε, να μη τα πράττετε. Αλλά, αν οδηγείστε από το Πνεύμα, δεν είστε κάτω από τον νόμο.* (Γαλάτες 5: 16-18)

Δεν υπάρχει κατηγορία ούτε ενοχή, είναι ελεύθεροι αυτοί που περπατάνε με το πνεύμα. Αυτή είναι μια νέα διάσταση απόλυτης ελευθερίας και εξουσίας στη ζωή μας.

Το περπάτημα με το Πνεύμα σε ελευθερώνει από τα δεσμά και το βάρος του ζυγού, δίνει μια ζωή πλήρη και άφθονη, που ρέει από μέσα μας σαν ποταμοί ζώντων υδάτων όπως μας είπε ο Ιησούς Χριστός (Ιωάννη 7:37-39). Είναι το Άγιο Πνεύμα Αυτός που όταν υπακούμε, βγάζει από μέσα μας τον πραγματικό πνευματικό πλούτο, αποκαλύπτει τη νέα ζωή εν Χριστώ.

Οι απαιτήσεις του νόμου ικανοποιήθηκαν με τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με τον θάνατό Του πληρώθηκε το χρεόγραφο: *όταν εξάλειψε το χειρόγραφο με τα διατάγματα, που ήταν εναντίον σας, και το αφαίρεσε από το μέσον, καρφώνοντάς το επάνω στον σταυρό·* (Κολοσσαείς 2:14)

Ας μην ξεχνάμε ότι όσοι είναι του Χριστού σταυρώσανε την σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Βλέπουμε τον εαυτό μας σταυρωμένο όπως επίσης αναστημένο μαζί με τον Χριστό. Αφού είμαστε του Χριστού είμαστε νεκροί σύμφωνα με τον κόσμο *Αν, λοιπόν, πεθάνατε μαζί με τον Χριστό από τα στοιχεία του κόσμου, γιατί, ενώ ζείτε μέσα στον κόσμο, υποβάλλετε τον εαυτό σας σε διατάγματα. Μη πιάσης, μη γευθής, μη εγγίσσης, τα οποία πάντα φθείρονται διά της χρήσεως, κατά τα εντάλματα και τας διδασκαλίας των ανθρώπων;* (Κολοσσαείς 2:20-22) Τι είναι όλα αυτά; Είναι πράγματα του κόσμου είναι πράγματα του νόμου. Είμαστε ελεύθεροι από τον νόμο γιατί πεθάναμε μαζί με τον Χριστό. Ο Χριστός μαζί με τον θάνατό του πήρε και τον νόμο. Ο νόμος πλέον δεν μας κατηγορεί δεν μας κατακρίνει γιατί όλες οι απαιτήσεις που έχει ο νόμος πληρώθηκαν με την θυσία του Ιησού Χριστού.

ΜΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΕΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ

Πρέπει να προσέξουμε ότι αυτή η άφθονη και αναστημένη ζωή που μας έδωσε ο Χριστός, είναι μία ζωή στην οποία πρέπει να διατηρηθούμε. Έρχεται με την αναγέννηση του ανθρώπου, δια της πνοής του Πνεύματος και πρέπει να διατηρηθούμε σ' αυτήν. Ο απόστολος Παύλος λέει: ΣΑΣ παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, χάρη των οικτιρμών τού Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας ως θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στον Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία. (*Φωμαίους 12:1*) Πολύ όμορφα μας λέει ότι εμείς πρέπει να παραστήσουμε τα σώματά μας, εμείς πρέπει να θυσιάσουμε στην πορεία μας προς την παρουσία του Θεού. Πρέπει να την περπατήσουμε αυτήν την πορεία για να εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων, στο χώρο της αληθινής και ασύλληπτης παρουσίας του ζωντανού Θεού. Πρέπει από την έξω αυλή να γίνει θυσία για να μπούμε στην έσω αυλή και στα Άγια των Αγίων. Βέβαια η σάρκα αυτό δεν το θέλει, το φρόνημα της σάρκας είναι ενάντια στο φρόνημα του Πνεύματος και πάντοτε θα υπάρχει αυτή η εχθρότητα και αντιπαλότητα. Έτσι κάθε μέρα πρέπει να θυσιάζουμε αυτό το φρόνημα, πρέπει να θυσιάζουμε την σάρκα. Κάθε μέρα πρέπει να υποτάσσουμε τη σάρκα στο φρόνημα του Πνεύματος για να μπορούμε να περπατάμε στην ζωή που μας έδωσε ο Χριστός, ελεύθεροι από τον νόμο.

ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ

1. Αγοράστηκες με αίμα.

Ο Χριστός έχει δώσει το δικό Του αίμα, για την αμαρτία και την ασέβειά σου και δεν απαιτεί το δικό σου.

Δεν αντισταθήκατε ακόμα μέχρις αίματος, αγωνιζόμενοι ενάντια στην αμαρτία·

(*Εβραίους 12:4*)

Επειδή, όποιος κλήθηκε δούλος στον Κύριο, είναι απελεύθερος του Κυρίου· παρόμοια και όποιος κλήθηκε ελεύθερος, είναι δούλος τού Χριστού. Αγοραστήκατε με τιμή· μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. (*Α' Κορινθ. 7: 22-23*)

2. Ο Θεός πιστεύει σε σένα.

Όσο κι αν εμείς θεωρούμε τους εαυτούς μας αδύναμους, έχουμε έναν Θεό που μας επέλεξε να κάνουμε το αδύνατο σαν να βλέπουμε τον Αόρατο.

Και καθώς ο Κύριος τον κοίταξε, του είπε: Πήγαινε με τη δύναμή σου αυτή, και θα σώσεις τον Ισραήλ από το χέρι τού Μαδιάμ· δεν σε απέστειλα εγώ;· (*Κριτές 6:14*)

έλα, λοιπόν, τώρα, και θα σε αποστείλω στον Φαραώ, και θα βγάλεις τον λαό μου, τους γιους Ισραήλ, από την Αίγυπτο. Και ο Μωυσής αποκρίθηκε στον Θεό: Ποιος είμαι εγώ, για να πάω στον Φαραώ, και να βγάλω τους γιους Ισραήλ από την Αίγυπτο; (*Έξοδος 3: 10-11*)

3. Οι άγγελοι μάχονται υπέρ σου.

Ο Δανιήλ από την πρώτη μέρα της νηστείας του και της εκζήτησης του Θεού, είχε μαζί του τις αγγελικές δυνάμεις, που έδιναν κι αυτές μάχη στο πλευρό του, με τον δικό τους τρόπο.

Και μου είπε: Μη φοβάσαι, Δανιήλ· επειδή, από την πρώτη ημέρα, κατά την οποία έδωσες την καρδιά σου στο να εννοείς, και αφού ταπεινώθηκες μπροστά στον Θεό σου, εισακούστηκαν τα λόγια σου, και εγώ ήρθα στα λόγια σου.

Όμως, ο άρχοντας της βασιλείας τής Περσίας αντιστεκόταν σε μένα 21 ημέρες· αλλά, δες, ο Μιχαήλ, ένας από τους πρώτους άρχοντες, ήρθε για να με βοηθήσει· και εγώ έμεινα εκεί κοντά στους βασιλιάδες τής Περσίας. (*Δανιήλ 10:12-13*)